

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Καλαμαριά το 1967 από πατέρα πρόσφυγα που εγκαταστάθηκε , έζησε και δούλεψε στην Καλαμαριά. Γονείς μου ο Γιώργος και Μαρία Κιφωνίδη . Ο πατέρας μου γνωστός επιχειρηματίας στην Καλαμαριά μου έμαθε από νωρίς να αγαπώ αυτόν τον τόπο και να νοιάζομαι για τα προβλήματα του . Μητέρα 2 παιδιών του Μιλτιάδης και της Μαρίας Οικονομίδη 25 και 22 χρονών αντίστοιχα .

Πήγαινα στο 1<sup>ο</sup> Γυμνάσιο Τραπεζούντος και από ηλικία 12 ετών ασχολήθηκα με το άθλημα της Κωπηλασίας , με μεγάλες επιτυχίες σε Πανελλήνια και Διεθνή Πρωταθλήματα.

Σημαντικότερη στιγμή ως αθλήτρια είναι όταν άκουσα τον Εθνικό Ύμνο καταλαμβάνοντας την 1<sup>η</sup> θέση στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα καθώς και η συμμετοχή μου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα όπου κατέλαβα την 6<sup>η</sup> θέση.

Το 1985 άρχισα τις σπουδές μου στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στη Θεσσαλονίκη όπου αποφοίτησα το 1989.

Το 2001 διορίστηκα σαν καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και από το 2003 έως και σήμερα εργάζομαι ως Γυμνάστρια σε σχολεία της Καλαμαριάς

Στις εκλογές του Δήμου μας το 2014 μου αναθέσατε με την ψήφο σας να δουλέψω και να αγωνιστώ για τα προβλήματα του τόπου μου. Αυτό έκανα προσπαθώντας για το καλύτερο.

Διατέλεσα :

- Αντιπρόεδρος Δ/θμιας Σχολικής Επιτροπής.
- Μέλος επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής.
- Μέλος της επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
- Μέλος επιτροπής κοινωνικού παντοπωλείου.
- Μέλος της επιτροπής Ισότητας των 2 φύλων .
- Μέλος του Δ.Σ της Δ.Ε.Τ.Ε.Κ.

Πλούσια κοινωνική και πολιτιστική δράση.

- Μέλος του Δ.Σ. και Έφορος Κωπηλασίας και Κανοέ Καγιάκ του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης.
- Γραμματέας της Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαραστάσης (Ε.Κ.Σ.) του 9ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Καλαμαριάς
- Μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου Ατόμων με ειδικές ανάγκες ΑΜΕΑ «ΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ»
- Μέλος της «Αδελφότητας Κρωμναίων Καλαμαριάς»
- Μέλος του συλλόγου Κουριωτών «Ο Ταξιάρχης»
- Μέλος του Χ.Ο.Θ.